

Het Kleine

Spookje achter

De maan



Anneke Steenhuisen

Het kleine spookje achter de maan

Er was eens een klein spookje.
En hij woonde achter de maan.



Weet je hoe hij heette?
Gewoon het Kleine Spookje achter de Maan.



Wat een lange naam hé!
En bij alles wat hij zegt, zegt hij BOE!!!



Op een avond was er maar een heel klein stukje maan te zien.
De lucht was zowat helemaal pikzwart.



Maar met het kleine beetje licht kon het Kleine spookje toch nog wel de aarde zien.



En weet je wat hij zag?
Een jongetje die helemaal verdwaald was.
Hij heette Thijs



Hij kon de weg niet zien omdat het zo donker was.



Het kleine Spookje achter de Maan kreeg meelijden en wilde hem helpen.
Alleen wist hij niet waar Thijs woonde.



Hij dacht even na, en kwam op een idee.



“Ik vlieg wel naar de juf van Thijs , die kan hem misschien wel thuis brengen.”



En dat deed het Kleine Spookje achter de Maan



“BOE!!!, juf van Thijs, kunt u misschien Thijs naar huis brengen?”



De juf van Thijs schrok eerst heel erg toen ze het Kleine Spookje achter de Maan zag, maar ze ontdekte al gauw dat het een lief spookje was.



Maar ze zag het niet zitten.
Gewoon omdat het zo donker was.



Het kleine Spookje achter de Maan zat verder na te denken.
Hij gaat het aan de bakker vragen.



Maar die vond het ook te donker.

En ook hij schrok van het Kleine Spookje achter de maan, maar kwam net als de juf van Thijs er gauw achter dat hij aardig was.



En het was het zelfde met de melkboer



“BOE!!! Ja, wat nu?”, dacht het Kleine Spookje achter de Maan.
En opeens kwam hij op een heel goed idee.



Hij vloog naar een man die een kaarsenfabriek had.



Zachtjes tikte hij tegen het slaapkamerraam van de directeur van de kaarsenfabriek.



Slaapdronken maakte de directeur het raam open.



Hij schrok eerst heel erg, maar kwam al gauw achter net als de juf van Thijs, de bakker en de melkboer dat het Kleine Spookje achter de Maan een lief spookje was.



“Wat is er aan de hand?”, vroeg hij aan het Kleine Spookje achter de Maan.
BOE!!! zou u mij met iets willen helpen?



“Nou, zeg maar waarmeee.

Het zal wel iets heel dringengs zijn als je mij daarvoor wakker maakt.”



“BOE!!! Ik zit met een probleem, er is een jongetje, hij heet Thijs en is verdwaald, en kan in het donker zijn huis niet meer terug vinden.”



“Je bent een lief spookje, en inderdaad, het is heel donker vannacht.
Maar waar heb je mij voor nodig?”



“BOE!!! Mag ik wat kaarsen van u krijgen, dan kan ik daarmee de maan verlichten.”



Het kleine Spookje achter de Maan kreeg een hele grote doos kaarsen, met een doosje lucifers mee, en verlichtte de hele maan ermee.



En toen kon Thijs de weg naar zijn huis terug vinden.



Je zou je afvragen waarom zo 'n lief spookje als het Kleine Spookje
Achter de maan geen goede fee is.

Weet je waarom?

Omdat hij bij alles wat hij zegt BOE!!! zegt!

En dat zegt een goede fee niet.

