

*Religieuze
Gedichten*



Anneke Steenhuizen

Religieuze gedichten

Soms weet je het niet meer

Is al je kracht op

Ga dan naar God

Hij leert het je wel te weten

Kunst komt uit

De diepte van een mens

Diepte waar je iets van God

In vindt

Kleuren en gebeuren

Allebei tegelijkertijd

Komt van God,

Dat is een feit

Soms weet je het niet meer

Doet het leven zo zeer

Het antwoord

Is bij God te vinden

De Liefde van God

Gaat zijn gang

En maakt

De satan bang

God weet

Wat verdriet is

En Hij weet ook

Wat geluk is

Dat noem je liefde

Alleen als je een kind
Bent van God
Mag je bij Hem blijven
Zorg dat je het wordt door Hem

Vele tijden
Zijn voorbij gegaan
Eens is Hij opgestaan
Dat heeft Hij ook voor jou gedaan

Regen gaat van boven naar beneden
Andersom dan onze gebeden

Waarom kwam er zonde?
Door ons
Waarom kwam Jezus?
Voor ons

Kleuren

Een groots gebeuren

In Gods

Koninkrijk

Het waarom

Van dit leven

Is er wel

Maar we zien het niet altijd

God is de kracht van ons leven

En kleuren in de natuur

Door God geschapen

Er vloeit iets uit

Het waarom weet ik niet

Misschien iets van God?

Soms begrijp je iets niet

Waarom al dat verdriet

Totdat je ziet

Waarom God het toe liet

Soms moet je je leven wagen voor een ander

Soms moet je je vernederen voor een ander

Soms moet je boos zijn op een ander

En als dat niet helpt

Moet je het aan God overlaten

Zo licht als een veer

Zo licht is de last van ons

Omdat Hij het voor ons draagt

Ik had een man
Aan de dood verloren
Echter door God uitverkoren
Het mag nog tijden duren
Of misschien een paar uren
Wanneer ik hem weer zal zien
Ik weet dat hij nu bij God is
En Hem dient
Ik wacht maar af
Ga naar zijn graf
Maar heb de troost
Bij God is zijn geluk het grootst

...Lijnen die in de ruimte zijn, zijn eeuwigdurend...

God is Liefde

Dat weten we allemaal

Maar weet je

Het werkelijke weten ervan?

Waarom kan je niet geloven?

Waarom kan je je niet overgeven?

Waarom zet je je trots niet aan de kant?

Waarom?

Omdat je het niet alleen kan,

Daarom

Het geheim

Van geloof is

Dat je het van

God hebt ontvangen

Een bloem

Zomaar ontstaan

Zomaar?

Nee, want zomaar

Kunnen Gods wegen

Niet gaan

Een klein

Gebaar

Een klein

Woordje

Een klein

Teken

Van belangstelling

Kan zoveel betekenen

Voor een ander

Je neemt je pen op

Om te gaan schrijven

De vraag is alleen

Wat?

Gedachtengangen die voortvloeien

Uit diepe oorsprongen

Het leven

En zijn

Van een mens

Met maar één wens

Gelukkig te zijn

Een mens

Een leven

Een hoop op

Zegen

De vraag is alleen

Of die er is,

Als je van God

Bent

Wel

Al loopt alles in je leven

Tegen